

Tsjerkeblêd

van de Protestantse gemeente Holwerd

Juni 2024

Rust

Heer, u bent het *rustpunt* van mijn hart.
In Uw armen vind ik *nieuwe* kracht.
Niemand anders dan *U alleen*,
draagt mij door dit leven heen.

Sela



Kerkelijk centrum 't Sintrum:

Elbasterwei 1A, 9151 KN Holwerd, tel. 561517

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen):

P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002

Organisten:

A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212
K. Schreiber, Vleesmarkt 29, 9101MH Dokkum
tel. 0519-252041/ 06-36499071

Beheerder:

J Acronius, Elba 6
tel. 561517 ('t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747

Inlichtingen over huur en gebruik van t' Sintrum.

**Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van
lokaliteiten, consumpties worden genuttigd.**

Predikant:

Da. H.B. Graafland
Holwerterdyk 6
9145 RK Ternaard
Tel. 0519-347660/ email: H.Graafland1@kpnplanet.nl

Willibrorduskerk:

Kerkstraat 11, Holwerd

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw:

A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd
tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra,
Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR
Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl

Rekeningnr.: **NL28RABO0373712227**

Website:

A. Hiddema
tsjerkebled@knid.nl
<http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/>

Meditatie

Zegenende Handen

Er is een tijd van komen(en er)is een tijd van gaan.

Aan alles komt een einde.

Dit spreekwoord wordt vaak verbonden met het Bijbelboek Prediker.

Het staat er niet letterlijk in, maar het is precies in de geest van deze passage

Voor alles wat gebeurt is er een uur,

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Er is een tijd om te baren

en een tijd om te sterven,

U kunt dit verder lezen in Prediker 3

Waarom schrijf ik dit gezegde?

U voelt hem misschien al wel aankomen.

De maand juni breekt aan en dat is de maand waarin wij op 16 juni als gemeente afscheid gaan nemen van onze da Hilde Graafland. De vier jaar die zij hier bij ons predikant zou zijn, zit erop. Buiten de preekbeurten om was ze iedere week 8 uren voor ons beschikbaar, en de rest mocht ze dat zijn in Ternaard. Voor haar is nu de tijd gekomen dat ze met emeritaat mag gaan. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.

Zo mocht ik afgelopen Hemelvaartsdag voor gaan in Reitsum. Ik heb daar gepreikt over de zegenende handen van de Heer. In Lucas 24: 51 lezen we:

En terwijl Hij (Jezus) hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.(Voor Jezus was de tijd aangekomen om te gaan)

Dat is het laatste wat de discipelen van Jezus zien. En is het niet vaak zo, dat als je iets het laatst van iemand ziet, voordat hij of zij misschien op vakantie gaat of weg gaat voor een poos, dat je dat beeld dat je hen nog uitzwaait en zij weg gaan nog heel lang vasthoudt? Zoiets zie ik ook gebeuren bij wat Lukas vertelt over de Heer Jezus die naar de hemel gaat. Dit laatste beeld van Jezus is zo prachtig, zo bemoedigend. De leerlingen moeten afscheid nemen van hun Meester. Zomaar, terwijl ze aan het praten zijn, gaat Hij bij hen weg. Maar dan is dit het laatste plaatje dat ze vasthouden: de handen van hun Heer, die zegenend over hen zijn uitgestrekt. En laten ook wij dat plaatje vast houden als we denken aan dat moment toen Jezus naar de hemel ging.

In Numeri. 6:24-26 , lezen we de zegen van de priester.

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

moge de HEER het licht van zijn gelaat

over u doen schijnen en u genadig zijn,

moge de HEER u zijn gelaat toewenden

en u vrede geven.”

Zijn dit de woorden waarmee Jezus zijn leerlingen gezegend heeft?
Het staat er niet bij in Lukas 24, maar het past wel helemaal. Jezus hief zijn handen op en zegende hen – zo ging Hij naar de hemel. Zo mogen ook wij in voor en tegenspoed, iedere zondag de zegen van onze Heer ontvangen. En blijf het ook elkaar toewensen. De Zegen van God (als je het heel kort samenvat, is dat: God belooft dat Hij bij je is)- Zegen: Nabijheid, Bescherming, Genade, Vrede. En nu de tijd om te gaan voor da Hilde Graafland is aangebroken, is dat wat wij haar toewensen. Bedankt dat je er voor ons was!

Anke H. R.

Het Tsjerkeblêd voor de maand juli/augustus verschijnt in week 26
Kopij uiterlijk **donderdag 20 juni** inleveren bij:
A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.
Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl.

Protestantse Kerk



Kerkdiensten

Zondag 26 mei Willibrordus Kerk

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert

Collecten: 1. Diaconie Missionair Werk

2. Zending

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: A. Kooistra

organist: dhr. A. Kooistra

Zondag 2 juni 't Sintrum Voorbereiding Heilig Avondmaal

09.30 uur - dhr. J.H. Helfferich, Oudebildtziyl

Collecten: 1. Zending

2. Diaconie

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is WEL kindernevendienst

Kerkrijden: J. v.d. Hoek

Na de dienst koffiedrinken

organist: dhr. K. Rensma

beamer: dhr. A. Vellema

Zondag 9 juni 't Sintrum Heilig Avondmaal

09.30 uur - da.H.B.Graafland, Holwert

organist: dhr. J.S. Heeringa

Collecten: 1. Diaconie

beamer: dhr. W. Verbeek

2. Zending

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: P. Bandsma

Zondag 16 juni Afscheid da. Graafland

09.30 uur - da. H.B. Graafland, Holwert

organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Diaconie

beamer: mw. S. Bandsma

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: W. Schaap

Zondag 23 juni Willibrorduskerk IKO

09.30 uur - mw.A.Hoekstra-Rondaan

organist: dhr. K. Schreiber

IKO collecte voor VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: T. van Duinen

Zondag 30 juni

09.30 uur - ds. K. van Wijngaarden

organist: dhr. K. Schreiber

Collecten: 1. Werelddiaconaat Moldavië

beamer: dhr. W. Peterson

2. Kerk en Pastoraat

Deurcoll.: Onderh. gebouwen

Er is GEEN kindernevendienst

Kerkrijden: J. Teertstra

Mutaties

Overgeschreven:

van de Protestantse gemeente:

Jubbega, Schurega, Hoornsterzwaag:

Dhr. T. Verweij, Beyerstrjitte 103, 9151 KG, Holwert; sectie 2

Ternaard:

Mevr. T.T. van der Linden,

Beyerstrjitte 103, 9151 KG, Holwert; sectie 2

Verjaardagen

- 1 Dhr. S. Vellinga
- 1 Mevr. J. van der Woude-Adema
- 3 Mevr. A. Visser-Oevering

- 24 Mevr. H. Vlasma-Teitsma

- 28 Dhr. P.H. Visser

- 30 Dhr. G. Osinga

Juni

Foarstrjitte 3, 9151HD, Holwert
Haniastrjitte 3, 9151HN, Holwert
Johannes Piersonstrjitte 13,
9151JS, Holwert
Dongeradyk 117, 9101GL,
Dokkum
Johannes Piersonstrjitte 13,
9151JS, Holwert
Fonteinstritte 33, 9151JT,
Holwert

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen!

Bericht uit wijk 1

Lieve mensen uit wijk 1 en alle andere gemeenteleden,

Zoals jullie waarschijnlijk al in de wandelgangen gehoord hebben, ben ik in heel korte tijd ernstig ziek geworden. Dit was een hele schok voor mij en mijn gezin. En er is nog verder onderzoek nodig om te zien wat er misschien nog mogelijk is.

Ik heb daarom besloten om per direct mijn taak als ouderling te beëindigen. Met pijn in mijn hart moet ik u zeggen, want wat voelt het raar om dit niet persoonlijk met u te kunnen delen.

Bedankt lieve mensen voor het vertrouwen wat u mij de afgelopen jaren geschonken hebt. Bedankt voor de fijne gesprekken, bedankt voor alle bakjes koffie, bedankt voor het warme welkom als ik u een bezoekje bracht.

En wat mij zelf betreft: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.

Hartelijke groet Jantsje Banga

Ik jou de pinne troch.....



Mijn naam is Netty Louwen. U kent mij als Teertstra, deze naam kreeg ik erbij op 11 april 1980 toen ik trouwde met de Holwerter Jaap Teertstra.

Ik ben geboren in Rotterdam en opgegroeid in Hoogvliet onder de rook van Rotterdam.

Ons gezin bestond uit vader, moeder en 6 kinderen: 5 jongens en 1 meisje. Wij waren zoals het in die tijd heette Orthodox Nederlands Hervormd, mijn vader en moeder deden mee met het vrijwilligerswerk in onze gemeente. Pa was jaren kerkraadslid en ma deed zondagsschool. Samen zongen ze in het kerkkoor. Ik speelde klarinet bij de Chr. Muziekvereniging en bij een Chr. Schoolkoor. Vanaf mijn 13de draaide ik mee in de jeugddienstcommissie.

Ik leerde Jaap kennen via zijn nichtje, die achter ons woonde en waar ik vriendin mee was. Later is zij met een neef van mij getrouwd en we hebben dus eerlijk geruild.

Ik kwam in juni 1979 al naar Holwerd, omdat ik werk kreeg als administratief medewerkster bij de HTO, en woonde driekwart jaar bij heit en mem Teertstra in huis totdat we trouwden. Binnen een jaar was ik hier jeugdleidster, dit heeft mij erg geholpen om me thuis te gaan voelen in Holwert. Het Fries kon ik al verstaan maar spreken was best moeilijk. Eerst maar alleen Fries praten tegen kleine kinderen (die lachen je niet uit) en oude mensen (zij moedigen je aan), toen durfde ik het langzamerhand tegen iedereen. Maar er waren veel tongbrekende woorden bij.

Jaap en ik kregen 2 kinderen: een zoon en een dochter. In 1988 ben ik gestopt met werken om bij de kinderen te zijn. Na 14 jaar thuis ben ik weer begonnen als administratief medewerker bij de Glashandel Boelens in Dokkum, later werd dit Boelens, Leeuwarden en nog weer later Glashandel Nicolai weer in Dokkum. Sinds 1 juni 2023 ben ik gestopt met werken en genieten we samen van onze “ouwe dag”.

Onze zoon woont in Amersfoort. Mede daarom hebben wij een stacaravan in Woudenberg, daar vlakbij. ‘s Zomers zien we hem dus wat vaker en vanaf daar is het ook niet zo ver naar mijn moeder en verdere familie.

Onze dochter en schoonzoon wonen hier in Holwert en dat is wel heel fijn want daardoor zien we hen en onze 3 kleinkinderen gelukkig vaak.

Na meer dan 40 jaar voel ik mij thuis in Fryslân en Holwert en zou echt niet meer terug willen naar het westen. De weidsheid van Fryslân en de gemoedelijkheid van Holwert is me dierbaar.

Door mee te doen in onze gemeente heb ik ook daar mijn draai wel gevonden. Ik vind het wel jammer dat je vaak dezelfde groep mensen tegenkomt terwijl er toch veel meer leden in onze gemeente zijn. Het meedraaien helpt mij om meer met mijn geloof bezig te zijn en er met anderen over te praten. De actieve groep leden geeft mij zeker een gevoel van thuis komen in de diensten en bij andere activiteiten. Het is fijn om erbij te horen.

Ik jou de pinne troch oan: Paulus Bandsma.

Netty Teertstra

Nieuwe jaargids

Het is de bedoeling dat er na de vakantieperiode weer een nieuwe jaargids komt. We hopen dat de cijfers dan ook allemaal binnen zijn. Om de jaargids zo veel mogelijk up to date te houden wil ik u vragen om veranderingen in commissies, verenigingen e.d. aan mij door te geven. Het gaat dan om namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van bestuursleden. U kunt dit doorgeven via de mail van de kerk; pkn.holwerd@knid.nl
Alvast bedankt voor de medewerking,

Tietie Banga, scriba

Privacywetgeving

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een privacyverklaring opgesteld.

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.

Deze kunt u vinden op de website van [pknholwerd](http://pknholwerd.nl).

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat.

Van de dominee

Langzamerhand komt mijn afscheid van Holwert en van Fryslân eraan.

Ik heb iets meer dan 4 jaar bij jullie mogen werken en een stukje meegedragen van het gemeentewerk. Het begin viel samen met het begin van de Coronatijd. Toen ik kwam, ging alles dicht. Eerst dachten we, dat het een week of 6 zou duren. Nu weten we, wat een groot impact het heeft gehad. Het heeft 1 jaar en 10 maanden geduurd, voordat ik het gevoel kreeg dat ik nu echt aan de slag kon. Dus dat is wel jammer geweest.

Ik had een klein dienstverband en ik woonde niet in Holwert. Dus het was ook wel beperkt wat ik kon doen. Gelukkig hebben jullie heel veel talent en mogelijkheden zelf in huis en kon dat zo goed samengaan.

Vooraf heb ik me thuis gevoeld bij jullie en betrokken bij jullie gemeente.

Voor mij is het een goede tijd geweest. En dat is het warme gevoel, dat ik meeneem nu ik weg ga.

Ik verhuis straks naar Gouda. Daar liggen mijn wortels. Daar heb ik 19 jaar gewoond voordat ik als predikant vertrok naar Zeeland. Daar woont een deel van mijn familie en heb ik nog vrienden. Ik ben blij dat ik daar een flatje heb gevonden. Het zal wel even wennen zijn, maar ik heb er ook veel zin in.

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie warmte en liefde. Jullie hebben me aanvaard als jullie predikant, en me geaccepteerd met mijn slechthoerheid en al. De ouderlingen bedank ik voor de fijne samenwerking, en de kerkenraad voor de goede sfeer in de vergaderingen. Ik heb genoten van de verschillende kringen en last but not least van de Commissie Bijzondere Diensten. Ik kijk ook terug op prachtige diensten met De Bazuin. De organisten wil ik bedanken voor de goede samenwerking, en koster Pieter voor zijn hulp. Ik zal niet vergeten, dat hij een paar maal mijn togakoffertje uit de auto naar binnen heeft gedragen 😊.

Ik wens jullie Gods zegen toe in de tijd die komt. Hij zal de weg wel wijzen. Onze gemeente is van Hem, Hij is onze Heer. Laten we in vertrouwen Hem volgen en het in Zijn handen leggen. En gemotiveerd en geïnspireerd onze gaven inzetten voor Zijn Rijk. Als je jong bent, maar ook als je oud wordt... (Ga ik straks ook doen in mijn nieuwe situatie!). We zijn van Hem, Hij leidt ons leven en vervult ons met nieuwe kracht door Zijn Pinkstergeest.

Een hartelijke groet,
Da Hilde Graafland



Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 13 mei 2024

Welkom en Opening

Preses br. A. Talsma heet ons welkom. Hij leest een stukje uit het Friesch Dagblad, n.a.v. Moederdag van Pieter Knijff. Het loflied uit Spreuken 31 leert bewondering voor moeders.

In joodse gezinnen waar ze de sabbat vieren, wordt iedere vrijdagavond voorgelezen uit Spreuken 31. Maar wie is de perfecte moeder? Gezin, werk, familie en vrienden. Alle ballen in de lucht houden. Powervrouwen. De perfecte moeder uit Spreuken 31 wordt in het Hebreeuws Eshet Chayil genoemd, dappere strijdbare vrouw. Haar ontzag voor God. De schrijver van dit stuk denkt bij Moederdag aan beppe die haar gezin door moeilijke tijden heen loodste, aan moeders die ons het geloof voorhielden en voor ons te bidden. Preses gaat ons voor in gebed.

Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd gevolgd.

Notulen van de vergadering van maandag 8 april

De notulen van 8 april worden goedgekeurd en ondertekend.

Personalia en Pastoralia

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden.

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen. da. H. Graafland heeft een stukje geschreven in het Tsjerkeblêd, Ik jou de pinne troch.....

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken

Rapporten:

Moderamen

Per mail:

- Nieuwsbrief april Raad van Kerken in Nederland
- Nieuwsbrief classis nr. 3 minsken fan 'e wei wordt op de website geplaatst
- wie was Huub Oosterhuis
- Ring Dokkum wordt opgeheven, er worden geen bestuursleden meer gevonden.
Je kan als gastgemeente een avond organiseren zonder bestuur en financiën.
- Tsjerkepaad. Ook de Willibrorduskerk zal enige dagen open zijn. (stukje Tsjerkeblêd)

- Holwert ferbynt. Wat gebeurt er binnen verschillende verenigingen in Holwert.
Met elkaar in gesprek op 1 juni. Aanmelden bij de scriba.
- consideraties ter overweging. Wij gaan akkoord met het voorstel.
- Nieuwsbrief Israël

Per Post

- Protestant

Steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie

Cijfers Diaconie en ZWO-E

De cijfers van de diaconie en ZWO-E worden doorgenomen.
Er is weinig commentaar en de cijfers worden goedgekeurd.
De cijfers zijn al goedgekeurd door de kascontrolecommissie.

Moderamen

Het beleidsplan moet worden geüpdatet. Het is van 2018 – 2022.

br. A. Talsma, zr. T. Banga – Bouma en zr. S. Bandsma-van der Galiën gaan volgende week hiermee aan de slag.

Wat doen we met onze foto's van onze oud-predikanten, kunnen we die niet ergens ophangen? Nu liggen ze in de kelder. Er moet ook nog een foto komen van da. H. Graafland.

Er is een goed gesprek geweest met de gemeente van Ternaard en Metslawier – Niawier voor het gezamenlijk beroepen van een predikant. Het beroepen van een predikant is niet gemakkelijk. Er moet een solvabiliteitsverklaring komen. Dat we over vier jaar nog een predikant kunnen betalen. Eigenlijk voor acht jaar, als een dominee bijvoorbeeld niet weggaat.

Het beleidsplan moet op orde zijn. We moeten toestemming van de BMCV hebben om een predikant te beroepen.

Smalle kerkenraad

Vergadert op 15 mei.

Diaconie/ ZWO-E

Ze hebben de functies verdeeld, en gaan met het beleidsplan aan de slag.

Jeugd en jongerenwerk

Antje Hiddema heeft aangegeven te willen stoppen als leidster van de kindernevendienst als haar jongste kind naar de middelbare school gaat. Er zal een gesprek plaatsvinden met Nynke Wijma, hoe nu verder. Na de vakantie willen we de jong volwassenen gespreksgroep weer opstarten.

College van kerkrentmeesters

br. G. Tamminga heeft het beleidsplan voor het college van kerkrentmeesters op orde.

Er is weer iemand bij de kelder geweest, het lekt nog steeds.

‘t Sintrum is gecontroleerd op brandveiligheid. Er waren wat dingen stuk, dit is gemaakt.

Classis/cluster

Er is niet vergaderd

IKO

Geen mededelingen

Commissie bijzondere diensten

Nog geen concrete plannen. Complimenten voor de commissie, voor de mooie diensten die zij altijd organiseren.

Website

Er is geen nieuws.

Andere bezochte vergaderingen

zr. A. Hoekstra – Rondaan heeft de vergadering van kerkenoverleg in Foswert bezocht.

Er is weinig te melden, alleen dat we moeten meehelpen als er een dienst is.

Censura morum

9 juni is het avondmaal. zr. T. Banga – Bouma en br. W. Verbeek hebben zitting als ouderling, diakenen regelen het op hun volgende vergadering.

Volgende vergadering

De volgende vergadering is op maandag 8 juli.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

- In Petrus staat een artikel over Harke de Graaf
- Het jaarboekje komt volgende vergadering op de agenda

Sluiting

zr. S. Bandsma – van der Galiën sluit deze avond met het gedicht:

Engel zonder vleugels, zie volgende pagina

Engel zonder vleugels

En opeens stond ze daar, een engel
gewoon naast me op de grond.
Een engel zonder vleugels
gewoon als mens vermomd.

Zij zegt, engel zijn is niks bijzonders
iedereen die kan het hoor
Je slaat een arm om iemands schouder
of biedt even een luisterend oor.

Dus iedereen kan engel worden
wat je levensdoel mag zijn.
Een engel zijn voor je naaste
voelt gewoon ontzettend fijn.

Ook zonder iets te geloven
kun je engel zijn, echt waar:
Het enige wat telt dat je
de nood ziet van elkaar.



Iedereen heeft soms een engel nodig
nog mooier, iedereen kan engel zijn.
Het maakt de wereld zoveel lichter
ook al is je engelrol maar klein.

Tsjerkepaad

Zoals elk jaar is de Willibrordus kerk ook dit jaar tijdens Tsjerkepaad weer open voor belangstellenden. De kerk is op de zaterdagen van 16 juli tot 14 september open van 13.30 uur tot 17.00 uur. In de kerk zijn dan 1 of 2 vrijwilligers aanwezig. Lijkt het u ook wel een keertje leuk om gastvrouw of gastheer te zijn op een zaterdagmiddag, dan kunt u zich aanmelden bij: Alie Patrouilje; tel. 0519 562124 of via de mail; gg.patrouilje@knid.nl



Nieuws van de kindernevendienst

Beste jongens en meisjes en hun ouders,

In mei hadden we voor één keer later in de maand kindernevendienst maar in juni zal er weer op **de 1^e zondag van de maand, nl. 2 juni**, kindernevendienst worden gehouden. En op 7 juli zal de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie zijn.

Tijdens de kindernevendienst van 2 juni staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël.

Graag tot ziens!



Hartelijke groeten, Nynke Wijma en Antje Hiddema



Kerkenraad (moderamen)

Preses: A Talsma, Fjildbuorren 2 Brantgum, tel 06-53817896
2^e preses: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl

Lid (diaken):

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Diaconie

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017
Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194
Rekeningnr: **NL19RABO0373709285**

College van kerkrentmeesters

Voorzitter: W. Verbeek, Stasjonswei 37, 561695
Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Penningmeester: T. de Ruitter, Hogebuurt 22, telefoon 562486
Boekhouder: **R. Zijlstra**, Keningstrjitte 3, tel 562340
email: **administratiepknholwerd@knid.nl**
Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173
Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19
t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212
Rekeningnr: **NL 94 RABO 0373709293**

Predikanten- en organisten voorziening

Contactadres: N. Teertstra, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 06-23374114

Kindernevendienst

Contactadres: Antje Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel. 561175

Kerkvervoer

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212

Tsjerkebléd

Ons kerkblad verschijnt eens per maand in een oplage van 130 stuks

Redactie: A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175
(eind red.)

E-mail: tsjerkebled@knid.nl

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395

Scribaat

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht

Wijken

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is.

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s).

Kerkelijk bureau (ledenadministratie)

D. Verbeek-van den Berg Gama 7 tel.nr. 06-11962483

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht.